

Verslag Politiek Diner 2018 met Kees Vendrik

Geld is erg belangrijk, juist als je een meer inclusieve en duurzame wereld wenst. Kees Vendrik ging tijdens het traditionele politiek diner van Hellingproef in gesprek over het belang van de energietransitie, de impact van de financiële crisis en onze stijgende zorgkosten.

Het is een zachte maar druilerige winteravond in januari. Op de knusse bovenverdieping van restaurant Golden Temple spreekt Kees Vendrik bevlogen over idealisme, geld en politiek. Als voormalig lid van de Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en sinds kort bij de Triodosbank heeft hij vanuit diverse posities aan belangrijke maatschappelijk debatten deelgenomen. De rode draad was daarbij altijd het gebruiken van geld om zoveel mogelijk maatschappelijk nut te bereiken. Juist (traditioneel) links zou volgens Vendrik geld meer kunnen zien als een middel om de wereld te verbeteren.

Hij stelt dat Nederland alleen echt duurzaam wordt als de overheid sterk inzet op de transitie. Maar het klimaatprobleem is veel te groot om alleen door de overheid of een klein clubje idealisten op te laten lossen. Het bedrijfsleven moet ook *en masse* mee, want in massa zit de meeste potentie. En gelukkig maar: uit opportunisme of idealisme, Vendrik ziet dat de kentering overal om zich heen plaatsvindt.

Naast het bedrijfsleven ging het veel over de politiek, “een fantastisch en verschrikkelijk vak”, en roept Vendrik de aanwezigen op om politiek actief te worden. De financiële crisis heeft laten zien dat het neoliberalisme definitief failliet is. Hij stelt dat we nu leven in een post-liberale samenleving, waarin de markt als recept voor elk maatschappelijk probleem definitief in de prullenbak kan.

De rest van de avond passeerde vele grote dossiers de revue. Hoe heeft het zover kunnen komen met de hypotheekschulden en waarom lost de overheid dit nog steeds niet op? Waarom gaan we in Nederland zo slecht om met miljoenen mensen met problematische schulden? Hoe kunnen we de immer stijgende zorgkosten in de hand houden, en natuurlijk: hoe kunnen we zorgen dat de planeet überhaupt blijft bestaan?

Voor al die vragen zijn geen simpele oplossingen, maar het vraagt om politici en bestuurders die zich deze problemen aantrekken en voor gedurfde oplossingen kiezen, uitvoerders die de ruimte krijgen hun werk goed te doen en ruimte voor nieuwe initiatieven van. Het is moeilijk en enorm hard werken, maar daar komen we niet onderuit. Het lijkt er sterk op dat die oproep in goede aarde is gevallen.