

# Helling PROEF

## **Verslag bijeenkomst 'Migratie' (06-10-2011)**

**Op 6 oktober 2011 organiseerde Hellingproef een debat over het migratiestandpunt van GroenLinks. Is het standpunt van GroenLinks nog een actueel standpunt of moet deze aangescherpt worden? Is het genoeg om te stellen dat mensen binnen mogen komen als ze maar integreren of moeten we ook andere eisen stellen? Hans Crebas boog zich over de vraag hoe mensen met verschillende opvattingen met elkaar samen kunnen leven.**

Hans Crebas gaf aan dat hij als hulpverlener aan vluchtelingen verschrikkelijke verhalen heeft gehoord van wat mensen kan overkomen in de sfeer van mensenrechtenschendingen. Deze verhalen zijn over het algemeen bij het brede publiek wel bekend, omdat er in de pers ruime aandacht aan wordt besteed. Minder bekend maar ook schrijnend is, dat je als hulpverlener geconfronteerd wordt met schendingen van mensenrechten door vluchtelingen zelf, nadat ze in Nederland bescherming (=asiel) hebben gekregen. Hans gaf een aantal voorbeelden die hij zelf heeft meegemaakt. Vooral de rechten van vrouwen en meisjes worden geschonden in premoderne gezinssystemen. De man is de baas over zijn vrouw en kinderen, en God is de baas over de man. Daarbij valt wel op dat God een aantal zaken voor de man goed geregeld heeft. Deze hiërarchische patriarchale ordening treffen we niet alleen aan bij orthodoxe moslims, maar ook bij premoderne joden, christenen en hindoestanen. Ook godsdienstvrijheid kan zwaar onder druk komen te staan, vooral na overgang van islam naar christendom. Hans gaf het voorbeeld van een vluchteling die met de dood bedreigd werd na haar overgang naar het christendom. In Nederland moest zij opnieuw met haar kinderen vluchten naar een geheim adres. De stelling van Hans is dat als links dergelijke zaken negeert, de PVV alleen maar groter wordt. Hans vertelde in dit verband dat hij jaren geleden de problemen met mensenrechtenschendingen in Nederland zelf bij een medewerker van Amnesty International had aangekaart, maar te horen kreeg: daar doen wij niets mee, dat is het verhaal van rechts...

Hetzelfde geldt voor de vermijding van het onderwerp immigratie. Het aantal personen dat zich in Europa wil vestigen uit probleemgebieden (b.v. Afrika, Iran, China, Koerdistan) is per definitie groter dan wat de samenleving in sociaaleconomisch opzicht kan bieden. Daaraan is ook een goedverdienende mondiale industrie van mensenmokkel en mensenhandel verbonden. Iedere partij die regeringsverantwoordelijkheid ambieert moet aangeven hoe zij met dit spanningsveld omgaat. Hoe ruimhartig je als linkse partij ook wilt zijn, je zult altijd een grens moeten trekken. Als je dat niet doet voedt je misschien je humanitaire hedonisme, maar je bent politiek gezien irrelevant en overbodig. In dat gat springt de PVV en zo creëer je zelf die partij.